



APRIL - JUNI



. Juni 2022 · 59. årgang · www.dck.dk

Dansk Caravan Klub - for folk på farten - hele året

DANSK CARAVAN KLUB

SEKRETARIAT:

Jørgen Friis
 Havremarken 27, 4140 Borup
 Tlf. 25 70 28 15
 Bank Reg.nr. 2267 Kontonr. 8471240584
 E-mail: sekretariat@dck.dk
 Lørdag, søndag samt helligdage
 er sekretariatet lukket.

KREDSFORMAND, KREDS VEST

Hanne Møller (Ansvarshavende redaktør)
 Tlf. 61 22 44 22
 E-mail: vest@dck.dk

KREDSFORMAND, KREDS ØST

Max Nygaard (Ansvarshavende redaktør)
 Mail: ost@dck.dk

REDAKTION:

E-mail appendix@dck.dk

WEBMASTER:

Henriette Knudsen
 Tlf. 40 96 59 89
 E-mail henriette@dck.dk

ANNONCEKSPEDITION:

Henriette Knudsen
 Tlf. 40 96 59 89
 E-mail annoncer@dck.dk

GRAFISK PRODUKTION:

Japi-form, v/Jan Mogensen (redaktør)
 Sasserupvej 11, 4300 Holbæk
 Tlf. 59 47 17 63

*Diverse indlæg i bladet er ikke nødvendigvis
 udtryk for landsstyrelsens holdninger.
 Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og/
 eller forkorte samt unnlade indsendte indlæg.*



Medlemsorganisationer.

APPENDIX: ISSN 0906 - 7116

Kredsformanden har ordet	3
efteråret arrangerer Kreds Vest.....	4
SANKT HANS stævne	6
Modeshow stævne	8
Sommersang på plænen i Skamstrup .	9
Tur til Sydslesvig.....	10
Efterårsferie med fiskemarked i Hamborg.....	10
DCK Kreds Øst, manøvestævne	
Tisvildeleje.....	12
Matador arrangement	13
Tur til Spreewald.....	14
På besøg i Hullehavn i Svaneke	17
En epoke i DCK rinder ud	18
Forsikringsstævne AROS forsikring.....	22
Fugleskydning på Fynhoved.....	24
Det lykkedes at få en Hjertestarter	29
Køreture i påsken 2022	
Øhop	30
Tur til Sverige hos Lise og Jørn	34
Stævnekalender	35



*Billedet er fra en meget lang tur til Rumænien
 for ca. 3 år siden hvor ca. 60 DCKere var på en
 fantastisk tur rundt.*

Foto: Pia Svitzer Andersen

Kære medlemmer af DCK

Hvad skal man skrive i lederen, når det er sidste gang DCK udgiver Appen-dix

Man kan starte med at skrive Tak
Tak de ildsjæle, som har været med til lave Appen-dix gennem årene.

Tak til alle jer, der er kommet med indlæg.

Tak til annoncørerne

Tak for, at vi alle, har kunnet holde os orienteret, om det der sker i DCK

Jeg håber I alle vil fortsætte med at lave indlæg / små historier om stævner, jeres egne ture, eller andet der kan have interesse for campingfolket / DCK. Jeres indlæg vil blive lagt på hjemmesiden, hvor man så kan hygge sig med at læse dem.

Hold øje med stævnekalenderen på hjemmesiden. Husk det er på stævner vi mødes og hygger med hinanden. Tilmeld jer så mange stævner I kan have lyst til. Eller endnu bedre, lav stævner til glæde for alle os andre

Der er stadig krig i Europa. Jeg synes det er helt forfærdeligt, at være vidne til, gid det snart må få en ende.

Der hvor vi mærker krigen mest, er på priser der bare stiger og stiger. Det er ikke bare brændstoffet til bilen der stiger, men også købmands regningen og taksten på cam-



Max Nygaard
Kredsformand, Kreds Øst

pingpladsen. Alt i alt bliver det dyrere, at bruge vores camping-enhed, både i ferier og weekender.

Jeg kan kun anbefale, at benytte Skamstrup camping mere, her får man stadig meget for pengene, selv om priserne er blevet reguleret en smule.

Med disse ord, i det sidste Appen-dix, vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer.

God camping
Max Nygaard
Formand DCK øst

KREDS VEST

Orientering

Til efteråret arrangerer Kreds Vest en udlandstur.
Nærmere oplysninger følger senere på året.

Laserudmåling af campingvogn/trailer

Aksel, trækstang og chassis
er din og familiens sikkerhed når i kører.

Er din campingvogn eller trailer
hård ved dækkene?

Hvis ja -
så er
løsningen
her...



Rekvirer brochure

Lageri-Schmidt A/S

Hirsevej 23-25 • Industri Syd • 6100 Haderslev

Tlf. 74 52 11 48 • Fax 74 52 11 46

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter

KABE KING SELECTION

SPAR
op til
69.815,-



KABE AMETIST "KING SELECTION"

Elegant eksteriør og smagfuld indretning. Til dig der stiller høje krav til udstyr, komfort og samtidig ønsker en kompakt og rummelig campingvogn.

Ametist 560 GLE KS



Normalpris 479.715,-

Spør 69.815,-

Din pris **409.900,-**

Ametist 560 XL KS



Normalpris 476.655,-

Spør 66.755,-

Din pris **409.900,-**

Tillegg til standardudstyr:	560 GLE/KS	560 XL/KS
Basepris	385.900	389.900
Air-cool, Dometic Fresh Jet	25.190	25.190
ATC (ventilationsystem)	9.360	9.360
E-indgangstrin	4.050	4.050
Grand Lit, sengekildebe (560 GLE)	7.060	-
Heki i De Luxe bagluge	6.280	6.280
Indgangsdør/målvindue	2.400	2.400
Pakke: Kalekub 177 ltr. Nikkematte i siddegruppe Serviceklap	9.465	9.465
Lyslæte dørskide	3.490	3.490
Dør i køkken	2.680	2.680
Skind i siddegruppen: Hvid, sort eller grå	13.810	13.810
Totalpris kr.	479.715	476.655
Besparelse ved King Selection kr.	69.815	66.755
Din pris kr.	409.900	409.900

Billederne ses i størrelse som vist. Dimensioner og vægte er vejledende og kan variere uden varsel. Der er ikke garanteret leveringstidspunkt.



Gratis for Nye DCK medlemmer kom frisk til

SANKT HANS STÆVNE

Børn under 18 år skal medbringe en ting som de ikke bruger/leger med mere, men som de holder for meget af og ikke vil kassere.
(De får det ikke med hjem igen)

På Skamstrup 24.-26.juni 2022

Program:

Fredag d. 24. juni 2022.

Standerhejsning Klokken 19:00, derefter er der friskbrygget kaffe i klubhuset. Indlevering af logbøger. (det er tilladt at medbringe hjemmebag til aftenscaffen)

Lørdagens d. 25. juni 2022.

Kl. 9.00.

Morgenbrød i klubhuset, medbring selv sukker/fløde og det der skal på brødet.

Kl. 10.30

Hygge i Børnehøjde.

Kl. ca. 14.00

Bål i børnehøjde (båløpstarter og pandekage/ snobrødmager søges)

Grillen tændes ca. 16:00.

(Grillmesteropstarter søges)

Ca. kl. 18.00, griller vi egen medbragt mad. (Husk egen service og drikke og grilltang)

Ca. 20.30: Sankt Hans sang ved bålet. (Glad/glade musikanter søges)

Ingen heks i år, da hun flyver af sted den 23.6.2022.

Medbring gerne selv fakler.

Båltaler søges.





Søndag d. 26. juni 2022.
Kl. 10.30 Standernedhaling
Fælles oprydning
Tak for denne gang .

Stævnegebyr pr. enhed(2 voksne):**80,- kr.**
Stævnegebyr Enlige: **40,- kr.**
Gæster, voksne: **20,- kr.**
Tilmeldingsfrist: 19. juni 2022.

Vi glæder os til at se jer.

**Overnatning og el/miljøafgift afreg-
ner man selv med pladsen.**

DCK: 2180 Annelise og Ove

DCK: 3282 Linda



Modeshow stævne

Skamstrup Camping

12.08 - 14.08 2022

Modeshow stævne m. Butik Aase i Mørkøv.

Fredag stævne start kl. 19.00

Vi kører kl. 13.00 om lørdagen til ca. kl. 15.00
Hygge på campingpladsen om aftenen kl.
18.30 til fællesspisning for dem der vil.

I betaler 30 kr. pr. enhed i stævnegebyr. Vi
køber en opmærksomhed til Butik Aase.

Søndag kl. 10 standernedhaling.

Tilmelding inden den 8. aug. 2022.

Yderligere oplysninger kan fås hos
Pia Svitzer Andersen DCK 2090
tlf. 20 95 42 83.

**PS. Tilmeld kun kvinderne.
Mændene holder jo fri og skal ikke
med til modeshow.**



Sommersang på plænen i Skamstrup

19. – 21. august 2022

”Sommersang på plænen” har vist sig at være en stor succes. Rigtig mange – mere end 100 personer – plejer at deltage. Vi håber, at mange vil støtte op om arrangementet også i år.

Vi har igen i år inviteret Kurt Bo til at underholde. Kurt Bo er, til orientering for dem der ikke ved det, en underholdende og særdeles velspillende professionel musiker, der har en fortid i blandt andet orkestret ”Sir Henry and his butlers”.

Kurt Bo spiller om eftermiddagen fra kl. ca. 1430 – 1615 og igen om aftenen fra kl. 1900 – 2200. Der må danses, alt det man vil, og der er også mulighed for at få en mikrofon i hånden og hjælpe Kurt Bo med at synge.

Vi gør opmærksom på, at ”Sommersang på plænen” i udgangspunktet foregår uden dørs. Når Kurt Bo ikke spiller, så spiller vi ”bånd”. I år opstiller vi festtelt, hvis vejr-situationen tilsiger det, så vi bedre kan holde varmen om aftenen.

Prisen for at være med er sat til 375 kr. / enhed (to voksne, børn er gratis) enlige 185 kr. Prisen dækker god underholdning, morgenbrød (lille franskbrød) lørdag, grillpølser med brød og andet tilbehør lørdag middag, Engelsk bøf med salat og kold kartoffelsalat lørdag aften.

Hvor veltillberedt frokostens pølser og aftenens engelske bøf er, afhænger af din egen indsats. Grillen er tændt, og man er sin egen kok.

Campinggebyr og evt. el afregnes direkte med pladsen, og er ikke med i den nævnte pris.

Program.

Fredag den 19. august

- kl. 19.00 Standerhejsning
- kl. 19.00 Baren er åben
- kl. 20.00 Kaffe på plænen
– egen foranstaltning
- kl. 23.00 Baren lukker

Lørdag den 20. august

- kl. 08.00 Morgenbrød – et lille franskbrød / vogn – kan afhentes i klubhuset
- Kl. 10.00 Baren åbner
Fiskedammen for de yngste åbner
Kongespil for de spillelystne. Gevinst til det vindende hold
- kl. 12.30 Grillen er klar
- kl. 14.30 Kurt Bo spiller populær musik
til kl. ca. 1615
- kl. 18.00 Grillen er klar.
Engelsk Bøf på plænen.
- kl. 19.00 Kurt Bo spiller dansemusik
til kl. ca. 22.00
- kl. 23.00 Baren lukker

Søndag den 21. august

- kl. 10.00 Der ryddes op i baren – salg af evt. rester – for dem, der ikke lige skal ud at køre
Standernedhaling
- kl. 11.00 Standernedhaling

Medbring selv – din egen stol samt service og bestik til grill m.v.. Medbring venligst ikke drikkevarer. Det bør du købe i baren.

I baren kan du købe: fadøl, rødvin, hvidvin, rosévin, sodavand – enhedspris 10,- kr.
Popcorn og slush-ice enhedspris 5,- kr.

Med venlig hilsen

Anette, Leif, Lisbeth og Kaj

Tur til Sydslesvig

08.10. - 14.10. 2022

I uge 41 2022 8/10 til 14/10 2022 skal vi bo på camping Mitte lige syd for grænsen.

Vi skal bl.a. på byvandring i Flensburg og besøg på Brauerei med afsluttende middag. I bus.

Der skal også aflægges besøg i Slesvig og se Gottorp slot og Dannevirke. – Nærmere senere.

DCK hilsen

Jørgen og Anne Grethe

Merete og Peder

Efterårsferie med fiskemarked i Hamborg

Lørdag den 15. oktober til lørdag den 22. oktober 2022

Siden 1703 har der hver søndag morgen mellem klokken 5.00 og 9.30 været afholdt fiskemarked i Altona. I al den tid har kun Corona pandemien har været i stand til at stoppe markedet i en periode. Fra 1640 til 1867 var Altona faktisk en dansk by. I 1937 blev Altona en del af Hamborg.

Det er svært i dag at forstå, at Altona engang var en selvstændig by, da den i dag ligger midt i Hamborg.

Fiskemarkedet er en af Hamborgs mest elskede attraktioner både for byens egne ind-

byggere og for turister fra hele verden.

Oplev en skøn blanding af folk, som enten har tilbragt hele natten i Sankt Pauli, eller af familier og turister, som er stået meget meget tidligt op for at tage del i festen og gøre en god handel. Sprudlende auktioner af fisk frugt og ost. Køb alt muligt andet spændende i de utallige boder og tag ind i den smukke fiskeauktionshal, hvor der er udsænkning af øl, kaffe, pølser og meget andet godt, imens der danses til levende musik.



Foto: Johannes Leistner ©johannesleistner.de

Vi sørger for en bus fra campingpladsen tidligt om morgenen (nogle vil kalde det sidst på natten). Hjemturen står man selv for. Selv B mennesker med et meget stort B vil ikke fortryde denne tidlige opvågning. Man får en helt unik oplevelse.

Hamburg er Tysklands næststørste by. Den ligger ved Elben, den har masser at byde på, og der er rigeligt af oplevelser for enhver smag i denne by og dens omegn.

Vi vil forsyne jer med gode tips til egne oplevelser i byen. Vi vil også lave udflugter, hvor vi anvender offentlig transport eller egne biler, hvor de, der vil med, bare møder op, imens de, der vil opleve noget andet eller bare slappe af, gør det.

Vi vil arrangere en tur til "Miniatur Wunderland", verdens største modeljernbane. Det er bare stedet for alle børn mellem 5 og 99 år. Og fortvivl ikke selv om du har været der før. Der bliver hele tiden tilføjet og ændret noget.

Hamburg er også byen med mere vand end Amsterdam og Venedig tilsammen. Derfor vil vi også sørge for muligheden for en havnerundfart, hvor man ser den tidligere erhvervshavn, som nu er en meget vellykket ny bydel kaldet Speicherstadt (pakhusbyen) med de gamle pakhuse i renoveret stand, med nye spændende forretninger med bl.a. orientalske tæpper og krydderier, såvel som Hafen City, hvor en del af de gamle havne-kvarterer er erstattet af en spændende ny bydel, hvor ikke mindst den imponerende Elbphilharmonie kalder på opmærksomheden. Havnerundfarten vil også inkludere den moderne containerhavn, som er Europas næststørste containerhavn.

Storbyen Hamburg har masser af kultur at byde på. Hvad enten det er tyske schlagere

på knejper i Sankt Pauli, rock, pop, jazz, klassisk musik, opera, musical, museer og gallerier, er der noget for enhver smag.

Bliver man træt af den pulserende storby, så byder omegnen på masser af flot natur, ikke mindst hvis man følger Elben vestpå eventuelt helt ud til Nordsøen.

Vi skal bo på Knaus Campingpark Hamburg, Wunderbrunnen 2, i Schnelsen lige ved Ikea Schnelsen. Herfra er der bus til nærmeste U-banestation, hvorfra der er hurtig forbindelse til centrum af Hamburg. Busstoppestedet ligger på Ikeas store parkeringsplads.

Programmet for stævnet er som følger: Lørdag den 16. oktober:

Klokken 19.00: Standerhejsning

Søndag den 17. oktober:

Kl. 05.00: Afgang med bus til fiskemarkedet. Man tager selv hjem med offentlig transport (U-bane og bus)

Kl. 18.30: Festmiddag på Papa's. Tre retters middag på græsk restaurant i gåafstand fra campingpladsen, men med rigeligt af parkeringspladser hvis man foretrækker at køre.

I løbet af ugen:

Der vil komme forskellige tilbud om at følges på diverse udflugter.

Der vil blive to gange Happy Hour.

Lørdag den 23. oktober:

Klokken 10.00: Standernedhaling.

Vi forventer at være klar med tilmelding i maj 2022.

Og denne gang forventer vi ikke at Coronaen spænder ben for os.

*239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup*

DCK Kreds Øst, manøvestævne i Tisvildeleje

4.- 6. nov. 2022

Program:

Fredag: Indkørsel efter kl. 14.00, bedes overholdt.

Lørdag: Kl. 7.30 Morgenbrød, hentes ved den vogn hvor der er et gult skilt med BRØD. 1 franskbrød pr. vogn.

Kl. 8.30 Standerhejsning.

Kl. 9.00 Manøvrækørsel

Kl. 12.30 Pølser og brød, ved det gule skilt. Medbring tallerkner. kl. 13.30 begynder kørsel igen.

Søndag: Kl. 9.00 Diplommørsel.

Tidspunkt for standernedhaling meddeles umiddelbart efter sidste diplomkørsel.

Der er ikke strøm og vand på pladsen. Toiletet kan, hvis det er åbent, tømmes på offentligt toilet ved parkeringspladsen. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for, at efterlade toiletet uden spor af tømningen.

Mere info herom ved standerhejsning.

HUSK: Tag affald med hjem.

Det er meget vigtigt, der ikke kommer affald i de skraldespande der er på området, så alt affald skal tages med hjem. Generator er kun til nødstrøm og kun mens der er manøvrækørsel på banen.

Stævnegebyret er 175 kr. pr. enhed, som betales ved tilmelding inden den 28. okt. 2022 Diplommørsel 75kr og evt. omkørsel 25kr. betales på stævnet.

God weekend. Deltag meget gerne også hvis I blot vil ha en dejlig natur oplevelse, vi vil naturligvis gerne ha både kvinder og mænd på banen i trygge omgivelser.

Med venlig hilsen på vegne af manøvreteamet (Se evt. på DCKs hjemmeside hvem er instruktører mv.)

Flemming Sørensen

Teamleder for manøvre og

"blæksprutte mv" Pia Svitzer Andersen

tlf. 20954283.

PS: Ret til ændringer forbeholdes.

Matador arrangement

Dato ikke på plads - 2023

Arrangementet afvikles i samarbejde med DCK/Skamstrup og Foreningen Skamstrup og Omegn.

Skuespiller Nicolaj Cornelius opfører en musikalsk fortælling kaldet "Fra Skjern til Varnæs". Arrangementet består yderligere af en familiequiz og en nørdequiz i Korsbæk viden samt grillmenu med helstegt pattegris. Arrangementet foregår dels i Skamstrup Forsamlingshus "Heimdal" og dels i klubhuset på DCK's campingplads.

Dagens program:

- Kl. 15-17 Musikalsk fortælling i Forsamlingshuset "Heimdal"
- Kl. 18-19.30 Helstegt pattegris m. tilbehør på campingpladsen
- Kl. 20-21.30 Quiz konkurrencer i klubhuset på campingpladsen

Foreningen Skamstrup og Omegn varetager salget af drikkevarer begge steder.

Overnatning på campingpladsen afregnes med pladsen efter de gældende takster.

Tilmelding skal ske senest onsdag 13. aug 2022

Maksimum antal deltagere er: 140
Beboere i Skamstrup kan anvende deres vejnavn og nr. ved tilmelding, hvor der er anført "DCK nr.". Eventuelle andre må skrive "Gæst" i feltet.

Antal billetter til forestilling og quiz á kr. 220,-
Antal billetter til spisning á kr. 175,-
Antal børn (t.o.m. 12 år) til spisning á kr. 90,-
kr.

Særlige behov:

Ønsker vegetar/veganer ret, antal:
Ønsker ikke svinekød, antal:
(alternativet til svinekød kan være fisk).

*Med venlig hilsen
DCK 5618 Allan Christoffersen*



Spreewald

Sorbernes eventyrlige land

Til sommer besøger vi Spreewald med et godt formål. Nemlig at undersøge muligheden for at lave et stævne til dette helt specielle sted. Vi forventer, at det bliver i påsken 2023, altså fra lørdag den 1. april til søndag den 9. april 2023.

Sorberne er et slavisk folk, som lever i Lausitz i Tyskland mellem Elben og Oder, og ligger mellem Berlin og Dresden. De kendes også som Venderne. Et folkeslag, som Danmark ofte førte krig imod i middelalderen. Dengang holdt de til i det nordlige Tyskland, og da Arkona på Rügen i 1169 blev erobret af Danmark, måtte Venderne/Sorberne underlægge sig Danmark. Deres konge blev siddende, men nu som Valdemar den Stores marionet.

Mange fortrak sydpå i stedet for at underlægge sig. Blandt andet til Spreewald. Her udvider floden Spree sig i mange arme og bliver til noget så specielt som et indlandsdelta. Sorberne byggede endvidere kanaler for at lede vandet væk fra skoven, så de kunne komme til at dyrke jorden.

I Spreewald kunne de være i fred, da det var noget lettere for diverse hære at marchere uden om end igennem det sumpede og uvejssomme område.

I dag er sorberne en anerkendt national minoritet i Tyskland, på samme måde som danskerne i Sydslesvig.

Spreewald er især berømt for sine syltede agurker. I århundreder har der været dyrket og syltet agurker i området. I DDR tiden var disse agurker højt skattet og måtte ikke eksporteres. Så uden for DDR var de mere eller mindre ukendte. Det skulle filmen Goodbye Lenin fra 2003 få lavet om på. Filmen handler om en opofrende søn, som gør alt, hvad der er muligt, for at undgå at hans mor skal opdage, at DDR er hørt op med at eksistere. Hun er vågnet op af en langvarig koma fra før murens fald. Moren vil så gerne have nogle af de lækre Spreewald agurker. Men det er svært, for nu kan man kun få hollandske agurker. Det lykkes dog med stort besvær, og med et slag blev Spreewald agurkerne populære igen og kan nu købes i hele Tyskland. Man kan sågar finde dåser med en enkelt syltet agurk i mange hotellers minibar til en pris af 1 euro for en agurk.



Navnet er EU regionsbeskyttet, så står der "Spreewald gurken" på glasset, så er agurkerne originale. Dog er supermarkedets udvalg industriagurker. Er man i Spreewald, så kan de købes fra store tønder og er oftest ægte håndværk fra små familiedrevne virksomheder, og hvor den enkelte families, ofte hemmelige, opskrifter er gået i arv igennem generationer.

Har man cyklen med, så kan man cykle på den smukke Gurken Radweg (Agurke cykelvejen). I Lehde findes der sågar et agurkemuseum.

En anden kulinarisk specialitet i området er Leinöl, som betyder linolie. Men bare rolig. Der er ikke tale om, at du skal have træbeskyttelse i salaten. Der er tale om jomfruolie fra hørplanten. Herhjemme kaldes det hørfrøolie.

Oprindelig var vandet den eneste måde at transportere sig på i Spreewald. Så sent som i 1970 var der stadig sejlene skolebusser. Endnu kan man støde på eksempelvis sejlene postbude og både til brandvæsenet.

Det er ikke tilladt at sejle med motor. Den traditionelle bådtype hedder en kahn. Det er en fladbundet pram, som stages frem. Lidt i stil med Venedigs gondoler. Men padleren hverken synger eller jodler her. Nu om dage kan man komme på kahnsejlad i komfortable sæder. Ofte er der også borde, så man kan indtage mad og/eller drikke under turen. At blive staget stille og roligt gennem den smukke natur og gennem idylliske landsbyer er et must for turister i Spreewald. Især i den uofficielle hovedstad i Spreewald Lübbenau er der masser af muligheder for at stige ombord i en kahn.





Foto: Peter Becker, Kahnfahrt®

Man kan også selv opleve vandvejene. Hvis man er til padling, er der rige muligheder for kano og kajak.

Som før nævnt er der også gode cykelmuligheder.

Området er Unesco Biosfære, altså et naturområde, som er under særlig beskyttelse. Der er en righoldig flora og fauna. Blomster, træer, dyr som oddere og bævere, fugle og masser af fisk. Så holder man af at fiske, skal man have udstyret med.

Blandt mange andre ting kan man også opleve et lokalt whiskydestilleri.

Trænger man til lidt byliv med kulturelle oplevelser og måske lidt shopping, så skal man ikke langt. Man kan 36 km. sydøst for Lübbenau besøge Cottbus, som er en by med 100.000 indbyggere. Der er også mulighed for en udflugt til Berlin. Fra Lübbenau tager det fem kvarter at køre med hurtigtog til Berlins hovedbanegård.

Afstanden til Lübbenau er:
Fra Rostock Færgenhavn: 326 kilometer
Fra Puttgarden: 489 kilometer
Fra Padborg: 533 kilometer

239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup

På besøg i Hullehavn i Svaneke på den campingplads

DCK Øst afholder træf i Hullehavn september 2023. Her er også foto med ejeren Kim og han hustru som i øvrigt er DCK medlemmer vi håber at blive mange og man kan komme før selve stævnet hvis man har tid. Fortsat god sommer

DCK Jørn og Pia



En epoke i DCK rinder ud

**Indlægget fra Pia og Jørn Svitzer Andersen er ledaget af billeder,
fra de mange oplevelser, de har haft i DCK.**

Vores klubblad Appendix kører på denne måde sidste gang i trykt form og på vores hjemmeside rinder ud i den form. Vi får fremover nyhedsbreve. Alting har sin tid.

Nye tider er på vej. Vi har gennem mange år haft et fint blad. Men vores klub og alt ændrer sig. Sådan er livet på mange måder.

Jeg har skrevet ofte gennem de 26 år vi har været med, om nogle af de mange stævner, vi har deltaget i eller de mange hundrede stævner vi selv har lavet i ind- og udland.

Vi har virkelig oplevet meget og mødt mange dejlige mennesker fra hele Danmark.

Oplevet vort smukke land men også oplevet udenlands ture specielt turene til opera i Østrig og den lange tur til Rumænien hvor vi så så mange ting helt anderledes end i vort lille rige land. Men mennesker der var fattige tog imod os med åbne arme og hjertevarme.

At være i DCK har altid været specielt fordi vi camperer året rundt. Vi har fra dag et været aktive i alle årene i manøvre teamet, lavet Hobby- modeshow - arbejdsweekend - nytår-forsikringsstævner-sankt Hans osv osv, lavet ture til Tyskland, Holland, Tjekket og Sverige osv. været i bestyrelse i mange år osv. Når man først bliver glad for DCK og



lærer mange dejlige mennesker at kende er det naturligt man også vil gøre noget for fællesskabet. Vi har allerede gang i at planlægge flere stævner i 2023.

En helt speciel oplevelse jeg kommer til at tænke på at da Jørn var militærmand og var udsendt flere gange. Den ene gang kom der ca. 40 fra DCK hjem med gode hilsner til ham inden han rejste og alle hjalp mig og hentede mig til stævner. (Jeg har ikke BE kørekort).



Da vi lå og var meget syge af corona ringede telefonen - gå ud og åben døren. Der stod der omsorgsfulde DCKere med en stor kurv med mad og blomster.

Nogle gange når jeg har været indlagt kom der pludselig nogen fra DCK. Det varmer langt ind i hjertet.

Vi har gennem årene været mange fætre og kusiner i DCK og vi var mange gange ca 20 familiemedlemmer på de store NCT (Nor-





disk Camping Træf) i Norge og Sverige og Danmark. Vi håber fremtiden for os alle i DCK vil fortsætte med camping og venska-ber. Uanset hvordan DCK vil være fremover.

Ps. Til mit indlæg. Forskellen på os i DCK og store klubber er at vi alle laver frivilligt arbejde i fællesskabet. Når vi i de første år vi var medlemmer var vi hvert år på camping-messe i Bella Centret for at promovere DCK.

Vi har gennem årene været i Herning og hos forhandlere hvor vi har mange gode samtaler med dem der kommer forbi på standene og det er jo også nogle af de steder vi skal være synlige og tegne nye medlemmer. Forhandlerne er ofte meget flinke til at ha os med frit og kvit.

*De bedste hilsner til jer alle
fra DCK 2090 Jørn og
Pia Svitzer Andersen*





Forsikringsstævne AROS forsikring

DCK Skamstrup Camping Grydebjergvej 32 Skamstrup 4440 Mørkøv.
Fra den. 6. maj til 8. maj 2022



Karen Thorsted kom lørdag den 7 maj, Vi mødtes i klubhuset kl. 10.00-15.00 hvor Karen Thorsted, fra Aros forsikring igen havde taget turen fra Jylland for at besøge DCK Øst.

Man kunne stille alle spørgsmål til Karen, hun svarede beredvilligt. Vi alle at det er vigtigt vi er forsikret, og det skal man jo være inden en evt. skade. Vi var igen næsten 30 deltagere og emnerne var mange her er blot nogle af dem.



Vedr. Sygdom og rejse er det meget vigtigt, at forhøre sig om det man kalder for en forhåndsgodkendelse, alle kan ringe frit og kvit til tlf. 38 48 82 50, i tilfælde at man er syg eller lige har været og er i tvivl om ens rejseforsikring dækker.

Man kan lave en tandforsikring og en tandlægeforsikring.

Man kan få et kort tilsendt man kan have i sin pung om rejseforsikring

- Rejseforsikring, der er også en udvidet man evt. kan søge.
- Afbestilling/rejseforsikring.
- Vejrhjælp på cv.
- Priser på cv forsikring afhængig om man er kørende eller fastligger.
- Årsrejseforsikring/ Vigtigt. Tjek om man har det.

Anmelde skader på personer inden 72 timer, og få skaden beskrevet hos læge eller sygehus, i den forbindelse om man er del eller heltidsforsikret. Man kan være forsikret flere steder og evt. få erstatning flere steder fra. Straks forsikring, ja det hedder det, der kan man hvis man evt. er enlig få 12.000kr til at betale til hjælp i tilfælde af en skade.

Vedr. ulykker med døden til følge kan der ydes dødtaberstatning – men kun ved ulykke.

Ved ansvarsforsikring skal man være obs på el cykler, høreapparater, TV.

Vedr de dyre cykler kan man tegne en kasko forsikring det kan man også ved robotplænklippere kameraer og TV m.v.

Indboforsikring er afhængig af, hvad man har så kan den være sumløs ex. ved brænd. Ved en udvidet forsikring ex. Hvis fliser knækker på et gulv, kan man tegne en udvidet forsikring så hele gulvet skiftes og ikke kun måske få stykker.

Kasko/bilforsikring / friskade er vigtig for biler, ved evt. dyrepåkørsel, haglskader osv. Vejrhjælp : prisen er afhængig af bilens alder.

Ved tyveri i cv, så er smykker ikke dækket.

Det var nogle at mine stikord. Men vil man vide mere kan man jo kontakte sit forsikringsselskab, det kan i hvert fald være alt for syrt at undlade at være forsikret.

*Mange hilsner fra stævneleder
DCK 2090 Jørn og Svitzer Andersen Pia
tlf. 20 95 42 83*

Fugleskydning på Fynhoved





Det var en dejlig oplevelse som deltager, igen at kunne være med i det traditionsbundne fugleskydningsstævne. 27 familier deltog, det er godt gået. Men når duoen, Per og Rita, Peder og Hanne arrangerer så går det stærkt med tilmeldingerne. Vejret var af blandet herkomst, nærmest efterårsagtig, men det fik ikke lov at ødelægge noget.

Støvekast var først på programmet, en lidt spøjs sport, men meget underholdende. Karsten Andersen kastede ualmindelig

langt, så hustruen Helle tænkte: Så må jeg gøre det på damesiden.

Så de løb med 1. pladserne i disciplinen støvekast. Når vejret var til det, var der langbord, men vejret hold ikke hver gang og så var det bare om at komme inden døre.

Pistolskydning er ikke lige til, der blev sigtet og sigtet men det er svært at ramme. De hagl der ikke ramte skiven var rigt repræsenteret, jeg husker ikke antallet forbier. Jeg



spurgte ikke ind til mine egne præstationer, så blev jeg ikke skuffet. Man skulle havde været cowboy, de rammer altid selv om de skyder fra hoften. Det blev Leif Syhler der løb med gevinsten.

Fugleskydningen var det store tilløbsstykke, mange deltog, resten var tilskuere, alle blev våde og tørre og våde og tørre igen, små

byger kom forbi, men intet kunne forstyrre konkurrencen.

Vi skød og skød, men lige meget hjalp det. Da Per flyttede afstandslinjen en meter frem kom der skred i det.

Søren Sørensen, Klaus Pedersen og Per Jensen tog sig af vinger og hale, John Hansson





tog hoved og bryst og blev således fuglekonge. Alle konkurrencedeltagere fik en flaske vin og Fugleskytter fik tilmed et flot diplom.

Tre gange var der Happy Hour, der blev løftet til et helt nyt niveau i DCK, Hanne og Rita og Anita havde fremstillet små lækkerier alle tre gange, et kæmpe arbejde. En stor tak til pigerne, det gælder fra os alle sammen er jeg sikker på. Per og Peder sørgede for underholdningen med lidt sømkonkurrence. Jeg skal love for der blev slået søm i, desto mere ivrig man blev desto mere ramte man ved siden af. Happy Hour var således gan-

ske hyggeligt, alle havde taget stole og små borde med, lækkerier til ganen og underholdning i centrum med hammer og søn, stemningen var i top.

Søndag var der afsked og på gensyn, en rigtig dejlig lille ferie, godt repræsenteret at såvel Jyder, Fynboer og Sjællænder, præcis som i gamle dage. Umiddelbart ser det lyst ud for DCK.

MEN.....DER ER ET STORT MEN.

Når Dorthe og jeg kører rundt i det Jyske og møder andre DCK'er, er det kun venlighed og smil vi møder.





Men når man læser referaterne fra samarbejdsudvalget, hvor jeg for øvrigt i en periode selv har siddet, er det anden end venlighed og smil, her tordner kreds Vest uafsladelig på kreds Øst med alt mulig, konstant utilfreds. Læser I det seneste referat fra Vest, er, deres ordvalg skræmmende.

Jeg mener der direkte er injurier i det, vedkommende som har skrevet det burde skamme sig.

Som jeg ser det, hælder Vest bestyrelse stadig hovedet op af medlemmer som har mere travlt med at markedsføre sig selv som magtfuldkommen og sit eget ego, end at hjælpe med udvikling og samarbejde for DCK.

Medl. 239 Leif Hansson

Tillykke til os alle sammen

Det lykkedes at få en Hjertestarter til vores campingplads på Skamstrup. Gode folk stillede deres tid til rådighed den 24.4. og mange gav et bidrag til onlineindsamlingerne, så vi kom i mål.

Selv om der er en Hjertestarter placeret oppe ved kirken, så ved vi jo at hurtig hjælp er den bedste hjælp.....og der er nok ikke mange af campisterne der er hurtigløbere.

Det første år er der betalt for vedligeholdelse, men derefter må vi finde en løsning på dette, så det bliver en opgave for bestyrelsen at få dette til at ske.

Det er rigtig godt med Hjertestarteren tæt på, men det er jo ikke gjort med den

alene, der skal stadig være nogle der kan give hjertemassage. Der har været kursus tidligere på Skamstrup, men det vil nok ikke skade at gentage det. Hjerteforeningen udbyder gratis "Giv liv kurser" det kunne jo overvejes at afholde et sådan på pladsen.

*Lisbeth Krabbe Nielsen
og Kurt Morgen 4383*

I uge 24 har vi stævne i forbindelse med Folkemødet. Hvis nogle af jer skønne campister tilfældigvis er på Bornholm i den uge uden at være tilmeldt stævnet så er I velkomne til at komme og hilse på, vi bor på Lyngholdt Familiecamping

Lisbeth & Kurt 4383

Køreture i påsken 2022

Øhop

Turbeskrivelse af Kaj Ole Rasmussen fra påsketur 2022

Det er søndag. Klokken er 10 og vi skal på en lille køretur i "De Lollandske Alper!". Retvisende taler vi om Ravnsby Bakker.

Der er tale om et kuperet og naturskønt område. I modsætning til det ellers kendte flade Lolland, møder du det bakkede landskab. Arealet er ikke særligt stort, men så meget mere betagende, særpræget, smukt og skabt af seneste istid for ca. 20.000 år siden. Isen skubbede sig frem og tilbage og havde foran sig mængder af jord, sten og grus, som blev aflejret og skabte bakkerne.

Drumlinger kalder man det hulrum under iskappen, hvor smeltevand og erosion af jordkappen dannede op til 20 m høje, 2.000 m lange og 300-500 m brede bakker. I sig havde de klippestykker fra de nord – og nordøstlige klippeformationer ved den Botniske bugt, grus og jord. Derfor kan man rundt omkring i Danmark finde sten og klippestykker, der egentligt hører hjemme helt andre steder. Skubbet af sted af isen og efterladt da denne smeltede.

En del af isen knækkede af iskappen og blev lejet nede i de sediment, grus, jord og

sten som Isen bragte med sig. Gemt godt af vejen smeltede den derfor senere – faktisk over flere tusinde år.

Da den gemte is smeltede efterlod det store huller i landskabet. Dødishuller kalder man den slags fordybninger i landskabet. Da isen endelig var smeltet var de dybe huller i Ravnsby Bakker en realitet. Vi kender det blandt andet også fra Maglesø ikke så langt fra Skamstrup. Dødishuller er i dag synlige i landskabet som typisk runde eller ovale søer. Der findes ca. 10.000 sådanne dødishuller i Danmark.

Det er den samme istid, der har formet det meste af det danske landskab – fra Østersøen i øst via sundet og bælteerne til Svaninge Bakker på Fyn og bjergene på Mols. Isens tryk mod jordoverfladen har været enormt, og da den forsvandt begyndte landskabet at hæve sig. Det gør det stadig. Således hæver Mols Bjerge sig stadig med godt 10 cm på 100 år.

Vores tur begynder i Kragenæs, en lille havneby, som også er hjemmehavn for forbindelserne til Vejrø, Femø og Fejø.



Vi kører tæt forbi Dodekalitten, et spektakulært monument – "Danmarks Stonehenge", kunne det måske i fremtiden blive omtalt som, der fortsat er under opførelse. Vi vil ikke komme nærmere ind på monumentets symbolik eller historie, fordi vi skal besøge det på en separat tur en aftenstund, hvor øhavet og udsigten er smukkeste. Men udsigten over "Smålandshavet" kan vi godt nyde alligevel.

Vi kører mellem bakkerne frem til Ravnsborg helt ude ved den nordlige kyst. Ravnsborg Voldsted er opført af den holstenske greve Johan den Milde omkring 1330. Oprindeligt en borg beliggende på en høj. Nu er der desværre kun den 18 m høje borgbanke tilbage. Den holstenske greve fik Lolland i pant for en gæld, som kongen havde oparbejdet.

Vi går en tur op på Voldstedet og nyder udsigten.

Tilbage i bilen kører vi mod Birket. Vi skal bestige Lollands højeste punkt. Der er tale om en Bavnehøj. Jeg tror, at alle kender begrebet, men alligevel: hvad er en Bavnehøj? En Bavnehøj er et højdepunkt i naturen, der fra middelalderen og helt op til 1850'erne blev brugt til signal om fare å vej – f.eks. Indtrængende fjender. Man antændte et bål – en stak brænde – en bavne – på bakketoppen, bålet kunne ses langt omkring. Med sådanne bavnehøje rundt om i landet kunne man hurtigt give signale om fare. Derfor er der også den dag i dag forbud mod bilafbrænding på bavnehøje.

Bavnehøjen ligger i en privat have, så venligst tænk på det, når I færdes på stedet. Vi





skal gennem et lille anlæg og op på Bavnehøjen. Det er Lollands højeste punkt beliggende 30 m over havet med en flot udsigt hele horisonten rundt. Selve bronzealderhøjen er 7 m høj og 37 m i tværmål. Det er dermed en af Danmarks største bronzealderhøje.

Nå vi har nydt udsigten og den friske vind, så skal vi en tur i kirke.

Vi skal besøge den lokale kirke, som har Danmarks ældste og bedst bevarede klokkestabel opført i meget svære trækonstruktioner. Elementer af trækonstruktionen er helt tilbage fra 1300tallet. Døbefonten er fra omkring år 1200 og i øvrigt magen til en døbefont i Ystad Klosterkirke.

Kirken er opført omkring 1350. Af den oprindelige del er kun koret tilbage. Kirken er senere ombygget i sengotisk stil omkring år 1500.

Når man færdes i området omkring Birket, en lille by med ca. 250 indbyggere, så vil den opmærksomme gæst bemærke navnet Signe Stub. Det er tilknyttet en lang række stednavne i lokalområdet. Forklaringen er følgende:

Signe Stub blev født den 9. marts 1842 i "Slotgården" i Birket, som den næst yngste af en søskendeflok på fem. Der var intet glamourøst over Signes liv. Hun, hendes søskende og forældrene måtte alle slide i det for at få det til at løbe rundt. Tidligt blev hendes far uarbejdsdygtig, hvorfor alle måtte arbejde så meget desto mere. Arbejdsdagen begyndte med morgenmalkning af kreaturerne i tørvemosen kl. 0400 og sluttede, når mørket faldt på og man ikke længere kunne

se strikketøjet. I sæsonen gik turen til fods til Nakskov med tyttebær, kirsebær og anden, som blev solgt på markedet.

En lang historie kort. Signe endte med at blive en forholdsvis velhavende dame, som så sig i stand til at udlåne penge til kommunen. 250.000 kr. i udlån i 1922 var på det tidspunkt en betragtelig sum.

Signe stiftede et legat før sin død. Legatet, der blev frigivet i 1952 var på 730.000 kr. Pengene er blandt andet blev brugt til ombygning af skolen, opførelse af en lærerbolig og ikke mindst Sognegården i Birket.

Signe døde i 1932 – 90 år gammel – et ærligt, massivt arbejdsliv var slut. I kombination med parsommelighed som blandt andet gav sig udslag i, at hendes 3 søskende ikke fik en gravsten, og at hun, da hun mente, at hun lå for døden nåede at afbestille et petroleumsapparat, så pengene ikke var spildt, skabte hendes formue.

Hvis træskoskoen var for stor, så kom Signe halm i bunden af dem, indtil de passede. Vi skal ind på kirkegården og se Signes træsko.

Vi kører hjem til Kragenæs, hvor vi kl. 1300 er inviteret til kaffe og kage i forbindelse med campingpladsens sæson åbning.

I dag skulle alle tilmeldte være nået frem, så vi har indføjet en lille happy hour i dag, hvor vi kan få hilst på hinanden.

Happy hour foregår på havnen i teltet. Husk egen drikkevarer. Vi benytter happy hour til lige at orientere om turen til Fejø i morgen.

Tak for turen. Vi håber, at I syntes om den.

M.v.h. Arrangørerne



Storebæltsbroen. FotoKaj Ole Rasmussen

Tur til Sverige hos Lise og Jørn

Den 20.08. - 28-08. 2022

Lørdag d. 20.

Ankomst i løbet af dagen

Søndag d. 21.

Kl. 10:00 Stander hejsning, derefter tur i skoven og ned og se kraftværket.

Kl. 13:00 Langbord

Kl. 16:00 Happy Hour

Kl. 18:00 Tændes grillen og fællesspisning kl. 18:30

Mandag d. 22.

Kl. 10:00 Udflugt til "Danskerfaldet", et sted hvor der var kampe mellem DK og SE og mange danskere mistede livet.

Kl. 13:00 Langbord

Kl. 18:00 Tændes grillen og fællesspisning

kl. 18:30

Tirsdag d. 23.

Dagen til fri disposition

Kl. 18:00 Tændes grillen og fællesspisning kl.

18:30

Onsdag d. 24.

Kl. 10:00 Tur til flødebollefabrikken med muligheder for indkøb. Evt. tur gennem Elgpar-ken.

Kl. 16:00 Happy Hour

Kl. 18:00 Tændes grillen og fællesspisning kl.

18:30

Torsdag d. 25.

Kl. 10:00 Tur til Halmstad med eventuelt spisning på "Kineser- Restauranten" på Torvet

Kl. 18:00 Tændes grillen og fællesspisning

kl. 18:30

Fredag d. 26.

Kl. 10:00 Tur til Knäred og se den gamle vandmølle, derefter til Laholm fiskebutik ved søen Lagan

Kl. 13:30 Langbord

Kl. 16:00 Happy Hour

Kl. 18:00 Tændes grillen og fællesspisning kl.

18:30

Lørdag d. 27.

Kl. 10:00 Svampetur i den nærliggende skov, ellers fri disposition

Kl. 13:00 Langbord

Kl. 18:00 Tændes grillen og afsluttende fæl-

lesspisning kl. 18:30

Søndag d. 28.

Kl. 9:30 Standerstrygning – farvel og tak for denne gang.

Ændringer til programmet kan forekomme.

Max 12 vogne.

Stævnegebyr kr. 30.-

Strøm pr. dag kr. 35,-

Tilmeldingsfrist 7 august 2022.

Vi ses hos Lise og Jørn i Knäred SE

DCK STÆVNEKALENDER

Kreds vest 2022:

20. - 28. august Tur til Sverige hos Lise og Jørn

Dansk/Tysk 2022:

17. - 19. juni Kieler Woche, Kiel, Tyskland

23. - 25. sept. Oktoberfest, Årø

28. - 30. oktober Stiftungsfest, Nortoft, Tyskland

Kreds øst 2022:

12. - 14. august Modeshow på Skamstrup

19. - 21. august Sommersang på Skamstrup

27. august Matador stævne på Skamstrup

16. - 19. sept. Oktoberfest, på Skamstrup

08. - 14. oktober Sydslesvig stævne

15. - 22. oktober Hamburg fiskemarked stævne

04. - 06. november Efterårsmanøvestævne i Tisvildeleje

18. - 22. november Hobbystævne på Skamstrup

Kreds øst 2023:

03. - 05. februar Hobbystævne på Skamstrup

01. - 09. april Spreewald

07. - 10. september Hullehavn Camping på Bornholm

03. - 05. november Efterårsmanøvestævne i Tisvildeleje

10. - 13. november Hobbystævne på Skamstrup





LOGGIA

Har en dybde på 270 cm og fås i to bredder 300 cm og 400 cm

Solsejl direkte på din campingvogn

Vælg mellem luft og stænger

ISABELLA AIR ARC

Isabella Air Arc består udelukkende af luftkanaler og har en dybde på 260 cm



SHADOW

Har en Dybde på 200 cm og fås i 5 forskellige bredder



Se mere på
www.isabella.net

